

## Prof. dr. ds. Hajo Uden Meyboom 1842-1933

Graf 1/-/130A



Hajo Uden Meyboom werd geboren in 1842 in Hornhuizen en overleed in 1933 te Paterswolde. Hij bezocht het Asser Gymnasium, waar zijn oom dr. M.J. Noordewier rector was. Op 16 jarige leeftijd vervolgde hij zijn studie aan het Atheneum te Amsterdam, om uiteindelijk in 1866 te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen op de dissertatie 'Geschiedenis en critiek der Marcushypothese'.

Na standplaatsen als predikant te Scherpenzeel en Veendam werd hij in 1879 beroepen tot predikant van de Hervormde Gemeente in Assen en van 1879 tot 1892 was hij predikant van de Hervormde Gemeente in Assen, waar hij 13 jaar zou blijven. Hij stond bekend als uiterst vrijzinnig en zijn benoeming in Assen deed dan ook het nodige stof opwaaien. De Vrijzinnige Zondagsschool in Assen werd door hem in 1883 opgericht. Ook werd een plaatselijke afdeling van de V.C.J.C., de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale opgericht, die naar hem werd genoemd. Bij het vijftigjarig bestaan van de school werd in 1933, nog in zijn aanwezigheid, bij het Ontvangershuis op de Brink van Assen, een jonge linde geplant, nog heden bekend als de Meyboom boom.

In 1892 werd hij benoemd als hoogleraar in de Encyclopedie der godgeleerdheid, de geschiedenis van het Christendom en de zedenkunde aan de universiteit van Groningen. In deze tijd schreef Meyboom *Het Christendom*, over de tweede eeuw, en vertaalde hij *oud-Christelijke geschriften in Nederlandse vertaling*. Onder meer onder invloed van Loman ontwikkelde Meyboom interesse in de oud-Christelijke letterkunde, schreef hij een vertaling van *Light of Asia* van Edwin Arnold en artikelen voor het Nieuw Theologisch Tijdschrift. Meyboom was lid van het Bestuur van het Haagsch Genootschap en de Redactie van het Nieuw Theologisch Tijdschrift. Tijdens zijn emeritaat zette hij de vertaling van Oud Christelijke Geschriften in Nederlandse vertaling voort, van de in totaal 46 delen zijn er 41 van zijn hand. Hajo Uden Meyboom was o.m. bestuurslid van de Nederlandse Protestanten Bond, Volksonderwijs, de Vereniging tegen Prostitutie en de Asser Vereniging Armenzorg. In zijn Groningse periode bezocht hij congressen voor Vrijzinnig Hervormden, zowel nationaal als internationaal.

In Groningen en Drenthe heeft hij veel sociaal en cultureel werk verricht. Zo was hij in Eelde/Paterswolde betrokken bij de totstandkoming van het eerste dorps huis in Nederland, in samenwerking met de daar zo bekende mevrouw Bähler. Hij was vanaf de oprichting in 1915 tot zijn overlijden voorzitter van het bestuur.

Hij was een markante figuur als wetenschappelijk theoloog en als pastor van zijn gemeente. Zeker ook was hij een steunpilaar van het Vrijzinnig Protestantisme en Vrijzinnige Theologie in Nederland.

Sedert 1875 was hij gehuwd met Elisabeth Clasina Momma. Hajo Uden Meyboom heeft het in zijn privéleven niet gemakkelijk gehad : Hij heeft slechts twee van zijn 6 kinderen volwassen zien worden; zijn andere kinderen en zijn vrouw zijn allen op jonge leeftijd gestorven, o.a. door tuberculose.

Op 12 juli 1933 werd prof. Meyboom naar zijn laatste rustplaats op de Noorderbegraafplaats in Assen gebracht. Het werd een indrukwekkende begrafenis met een enorme belangstelling uit o.a. Eelde, Groningen en Assen. De voorgevel van de studenten sociëteit Mutua Fides in Groningen ging schuil achter een rouwkleed ter ere van de nagedachtenis van deze bekende hoogleraar.