

ANDRIES ELEVELD 1896-1954 EN EBELTJE HOF 1896-1993



Geboren 18 april 1896 op het Aardscheveld in Assen, ging Andries na de lagere school in de leer bij een schilder te Assen tot zijn 18e, toen hij in 1914 voor de dienstplicht werd opgeroepen bij de Bereden Veldartillerie. Al na twee jaar werd hij wachtmeester. In 1918 trouwde hij met Ebeltje Hof, die in Assen werkte als kamermeisje in hotel 'Het Wapen van Drenthe'. Ze verdiende daar de prinselijke som van Hfl. 80,- per jaar, nu zo'n € 35,-. Het salaris was inclusief kost en inwoning, dat weer wel...

De 1^e wereldoorlog eenmaal ten einde, werd de jonge echtgenoot Andries in 1919 gestichtswachter te Veenhuizen. Zes jaar woonde het paar te Veenhuizen, tot 1924, toen Andries gemeente veldwachter werd te Rolde en conciërge van het gemeentehuis aldaar. Ze woonden in de belendende dienstwoning. In 1941 kwam er een tweede veldwachter, werd Andries chef en eind 1942 werd zijn staf verder uitgebreid met twee hulp-agenten. Begin 1943 werd het Nederlandse politie apparaat, inclusief het rangenstelsel, omgevormd naar Duitse leest en Andries werd daardoor hoofdwachtmeester/postcommandant. Weer kwamen er drie agenten bij, waarvan gelukkig niet een van de NSB, zodat de hulp aan verzet en ondergrondse geen extra gevaar liep.

Na de oorlog werd Andries nog een maal overgeplaatst, naar Zuidhorn, in de functie postcommandant/waarnemend groepscommandant. Door een hersentumor werd hij al in 1946 afgekeurd en verhuisde de familie in eerste instantie terug naar Assen, in de woning van zijn inmiddels overleden ouders. Uiteindelijk trok de familie naar Schoonoord, waar Andries koster werd van de Hervormde Kerk aldaar. Na een ziekteperiode overleed hij 8 januari 1954 aan een dubbele nierversgiftiging. Ebeltje verhuisde terug naar Assen en overleed aldaar op 23 september 1993.