

Greetje Anneke Boers 1940-1954

Graf 6/GG/05



Greetje Boers werd geboren op 27 maart 1940 te Assen op nr. 53 aan de Drentsche Hoofdvaart Z.Z., nog geen 500 meter van de plaats waar zij 14 jaar later begraven zou worden. Hier boven ziet het gezin Boers met de kleine Greetje, enkele maanden oud, op de arm van haar vader. De oorsprong van deze familie Boers ligt in Friesland, waar ze generaties lang boerden bij Oosterwolde. De eerste voorvader in Drenthe was een jongere zoon, die in 1790 werk vond in de venen van Smilde. Zijn nazaten bleven als schippers bij de turf betrokken, tot Greetje's overgrootvader aan de vaste wal een groothandel begon in landbouwproducten, die tot de uitbraak van de crisis in de jaren 30 zo goed liep, dat Greetje's grootvader zijn gezin aan de Vaart kon vestigen. Greetje's vader echter koos voor de publieke zaak als ambtenaar en werd uiteindelijk referendaris bij de provincie, belast met het toezicht op de waterschappen in Drenthe. Greetje groeide onbekommerd op, volgde de lagere school en deed daarna in haar 12^e jaar met succes toelatingsexamen voor het Gymnasium, destijds gevestigd in het monumentale pand aan het Van der Feltz Park in Assen. Ze was er op haar plaats en ze was geliefd bij klasgenoten en docenten. Ze was sportief, deed aan gymnastiek en kon ook goed schaatsen. Zo maakte ze in strenge winters schaatstochten op de Drentsche Hoofdvaart en het Noord-Willemskanaal. Ze las veel en was vaak te vinden op de toenmalige Openbare Bibliotheek aan de Brink. In het tweede jaar op het gymnasium jaar kreeg ze blauwe plekken en bloedingen. De doktoren in het ziekenhuis constateerden acute leukemie en die ziekte is haar fataal geworden. Haar klasse leraar, dr. Colpa, kwam haar regelmatig opzoeken in het ziekenhuis en was onder de indruk van haar berusting. Alle klasgenoten waren bij haar uitvaart aanwezig.



Haar ouders en broers hebben het heel zwaar gehad om dit verlies te verwerken.

